



Klimatavtrycket för denna bok är **0,14 kg CO₂ eq.**

Läs mer på:
naforlag.se/hallbarhet

Utgiven av NA Förlag AB, Malmö
www.naforlag.se

© NA Förlag AB
Första upplagan, första tryckningen

Produktion: NA Förlag
Författare: Jonny Lindén
Omslag: Isabella Svensson

ISBN: 978-91-89565-30-2
Tryck: Print Best, Estland 2024

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.
Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk, är förbjuden.



Till **Stöldvåg** finns en arbetsbok. Den innehåller läsförståelsefrågor till varje kapitel. Frågorna är indelade i olika nivåer:

- Hitta svaren i texten.
- Lista ut svaren med hjälp av texten.
- Vad tycker du?/Vad tror du?

Det finns även varierande extrauppgifter. Exempel:

- Korsord/Vad betyder orden?
- Ordna händelser i kronologisk ordning.
- Sammanfatta det du har läst.
- Gör en serie.

Till arbetsboken finns en lärarhandledning. Den är en kostnadsfri PDF som laddas ner från **www.naforlag.se**.

PDF:en får kopieras fritt, och innehåller följande:

- Facit
- Underlag för att föra protokoll över elevernas förmåga vad det gäller läsförståelse.



Karaktärer:



Anton **Tufsan**
Antons familjs hund

**Esmina, Hassan,
Ina och Samir**
klasskompisar med Molly,
Noa och Anton



Ewa
skolans rektor



Noa



Molly



Markus
barnens lärare



**Maria och
Gustav**
poliser

David
slöjdlärare



Astrid
Pensionerad lärare

Daniel
Tekniklärare

Elton
Fritidspedagog



Amira
Idrottslärare

Mita
6.ans lärare

Matilda
Skolans vaktmästare



– Hör upp, allihopa! sa Markus och tittade ut över eleverna. De satt och jobbade vid sina datorer. Mycket bra jobbat idag! Men nu är det dags att sluta.

– Nej! utbrast Samir. Vi är nästan klara med vårt recept. Då går det inte att sluta.

– Kan vi inte fortsätta lite till? frågade Esmina som jobbade tillsammans med Samir.

– Det är roligt att alla har kommit igång med sitt skrivande, sa Markus. Men skoldagen är slut. Vi fortsätter imorgon.

– Jaa! ropade Samir och sträckte upp armarna i luften.

Nästa lördag skulle skolan ha sin årliga marknad. På marknaden brukade man sälja allt möjligt: bullar, kakor, godis, bröd, begagnade tv-spel, böcker och leksaker. Då bjöd man in alla som kunde komma: syskon, föräldrar och andra släktingar. Men man försökte även få dit andra besökare. Alla klasser deltog i arbetet med marknaden. Markus och idrottsläraren Amira ansvarade för hela marknaden. De bestämde vilka olika

saker varje klass skulle göra. Klass 2 skulle tillverka olika godissorter. Klassen delades in i små grupper med två eller tre elever i varje. De flesta gjorde sitt godis hemma med hjälp av någon vuxen. Förutom att tillverka godiset, så skulle man också skriva receptet på det. Tanken var att de som köpte godis också skulle få med sig ett recept, så att de själva kunde tillverka samma godis. Esmina och Samir skulle göra knäckklubbor. Exempel på andra godissorter som klassen skulle göra var hallonremmar, gräddkolor och chokladbollar. De enda som inte skulle göra godis var Molly och Noa. De hade fått en helt annan uppgift. Det var att skriva ett reklamblad för marknaden. Sedan skulle de gå runt i samhället och hem till folk för att dela ut det. Det var

så man skulle försöka få besökare som inte var släkt med någon av eleverna på skolan.

– En sak till innan vi slutar för idag, fortsatte Markus. Molly och Noa ... hur långt har ni kommit med reklambladet?

– Vi är precis klara! sa Noa glatt.

– Oj! sa Markus förvånad. Det var bra jobbat! Då kan vi skriva ut det imorgon. Har ni fått med all information som behövs?

– Ja, det har vi, svarade Molly. Vi har skrivit om vad man kan köpa på marknaden. Datum och tid har vi också med. Och ... vi har ju med det viktigaste förstås ...

– Det viktigaste är väl godiset! avbröt Ina.

– Jag förstår att du skojar lite, sa Markus och tittade på Ina. Men jag tror att vi

alla vet vad Molly tänker säga. Du kan fortsätta, Molly.

– Vi har skrivit att nästan alla pengar går till välgörande ändamål. Det gör det ju alltid.

– Kommer ni ihåg vart pengarna går det här året? frågade Markus.

– Barncancerfonden!!! ropade nästan alla samtidigt.

– Ja, exakt! Som vanligt får ni en liten del av pengarna. Dem ska vi använda till skolans vårfest i maj.

– Vi har glömt en sak! sa Noa plötsligt. Vi har inte skrivit att marknaden är i skolans idrottssal!

– Ja, det måste ju vara med, sa Markus. Men vi fixar det imorgon.

– Men kan vi inte göra klart reklambladet på fritids? undrade Noa.

Elton kan hjälpa oss med att skriva ut. Så kan vi börja dela ut bladen redan idag, efter fritids.

Markus funderade ett par sekunder.

– Ja, det går väl bra, svarade han. Men bara om Molly också vill det ... och ... om Elton vill och har tid.

– Det är klart jag vill! sa Molly.

– Vad bra! Elton har också nyckel till datorskåpet. Så han kan ju låta er sitta här i klassrummet och skriva om ni vill. Men nu måste vi skynda oss! Datorerna ska in i skåpet och några av er måste hinna med bussen.